

Vrij

Second Life wordt door niet-bewoners vaak misprijzend een droomwereld genoemd. Een wereld die wel bevolkt moet zijn door stumpers, die hun miserabele leven ontvluchten. Na vijf maanden is het daarom wel leuk de balans op te maken. Heb ik mijn tijd verprutst, of voegt het iets toe aan mijn Real Life, behalve wat zitkilo's?



Ik best een paar van die stumpers tegen gekomen. Maar de meeste SL-bewoners die ik ken hebben juist een heel actief leven - voor hen is het gewoon een extra manier van communicatie. Ik heb er een vrouw ontmoet, die in real life een verkeerd lijf zit. Ze wil liever een man zijn, en zit midden in dat proces. In Second Life is ze al een man. En een leuke. Het geeft steun. "Ik geniet ervan als mensen me nu al als man aanspreken", zegt hij.

Ik heb van dat contact iets geleerd. Hoe je levenskracht kan putten uit een redelijk uitzichtloze situatie. Wat moed is - als je steeds maar de buitenwereld moet trotseren. Maar helaas ook weer hoe kortzichtig mensen kunnen zijn.

Enkele andere virtuele bewoners heb ik intussen in het echt ontmoet. Sandwoman Petition, bijvoorbeeld. Heel creatief, ondernemend, slim en vooral ook spannend. Via Second Life verruimt ze haar opdrachtenportefeuille. Voor haar levert het dus wat op. Van haar heb ik ook wat geleerd: durven vrij te denken en daar naar te handelen. Laat je minder inperken door angst en (door anderen bedachte) grenzen.

Ik zal nooit zo vrij kunnen - of willen - zijn als Sandwoman. Maar draag die boodschap wel mee in m'n achterhoofd. Ze heeft ooit gezegd dat ze wil directeur wil worden van Shell - zou geweldig zijn.

En dan Creative. Tot nu toe hoorde je alleen over mensen, die gingen scheiden als gevolg van SL. Maar deze Twentenaar heeft er mogelijk zijn bruid gevonden. Uit Marokko. Ze zijn nu samen op vakantie. Wat ik daarvan heb geleerd? Liefde kun je overal vinden. Maar bovenal: laat de critici en wees vrij. Want deze lijst kan veel langer. Ik had het bijvoorbeeld nog wel over Maya willen hebben. Maar zoals ik al zei - zo vrij kan en wil ik niet zijn.

Luuc Writer en Zara Winkler, verslaggevers van deze krant, berichten elke week over hun leven in Second Life.